

GELOOF - NATUUR - MILIEU - KLIMAAT

Wat hebben deze vier met elkaar te maken?

De omgang van mensen met de natuur is een veelbesproken onderwerp. Milieu en duurzaamheid zijn begrippen die hoog op de politieke agenda staan. Veel mensen zijn bezig met de vraag: hoe kunnen we de aarde beschermen en goed achterlaten voor volgende generaties?

In deze tienerkrant proberen we hier een beetje mee aan het werk te gaan.

In de bijbel lezen we het scheppingsverhaal en we geloven dat God de oorsprong en de zingever is van alle leven.

In Genesis wordt na elke scheppingsdag gezegd dat God zag dat het heel goed was. Toen tenslotte de mens als beheerder van al dat moois werd aangesteld zou de wereld zich kunnen ontwikkelen en zou er voor mens en natuur een prachtige toekomst zijn.

Jammer genoeg bleken de mensen niet in staat om die opdracht goed in te vullen. De mensen hebben niet goed voor de aarde gezorgd en te lang gedacht dat ze de baas waren over de schepping, in plaats van rentmeesters die er goed voor moeten zorgen. Mede daardoor is de wereld nu in een klimaatcrisis beland en veel planten- en diersoorten worden in hun voortbestaan bedreigd.



KUNNEN WIJ ER IETS AAN DOEN?



Een paar dingen zijn heel duidelijk, de grote uitstoot van CO₂ (industrie, verkeer, energieopwekking) warmt de aarde op, de hoge vleesconsumptie heeft enorme schadelijke gevolgen, de kledingindustrie vervuult en het vervoeren van allerlei (nutteloze) spullen de hele wereld over vervuult de lucht en het water. De plastic soep in de oceaan geeft aan dat onze wereld te veel plastic gebruikt en dat er slordig wordt omgegaan met afval en verpakkingsproducten.

Hieronder staan een paar websites van organisaties die zich inzetten voor een schonere wereld.

[Jongeren Milieu Actief \(JMA\) | De Jongerenorganisatie van Milieudefensie](#)

[IVN - Beleef de natuur!](#)

[Voetafdruktest WWF | Test jouw voetafdruk en krijg duurzame tips](#)

Gelukkig zijn er steeds meer, ook en vooral jonge mensen die proberen hier iets tegen te doen.

De jonge Nederlandse uitvinder Boyan Slat van de Ocean clean up heeft een apparaat ontwikkeld om plastic uit de oceaan te halen.

De inspiratie voor The Ocean Cleanup komt van een profielwerkstuk van Slat op het vwo. Nadat Slat tijdens duiken in de zee in Griekenland geschrokken was van de hoeveelheid plastic in het water, begon hij met het ontwikkelen van een installatie om het drijvende kunststofafval op te vangen door gebruik te maken van de natuurlijke stroming in de zee. Zijn schoolproject, dat hij op het Grotius

College in Delft heeft gedaan, won in 2012 een prijs van de Technische Universiteit Delft.

In 2012 begon hij aan een studie Lucht- en Ruimtevaarttechniek aan de TU Delft, maar Slat bleef tegelijkertijd zijn ontwerp verbeteren en richtte The Ocean Cleanup op.



[Boyan Slat over de uitvinding waarmee hij plastic uit zee vist - YouTube](#)

En jullie kennen ook allemaal Greta Thunberg nog wel. Ze raakte bekend toen ze besloot om na de zomervakantie tot de Zweedse parlementsverkiezingen op 9 september 2018 elke schooldag te staken en met een protestbord buiten het Zweeds parlement post te vatten om aandacht te vragen voor de dreigende klimaatverandering. Na de verkiezingen staakte ze iedere vrijdag. In november 2018 verklaarde ze in een opiniestuk in The Guardian dit te zullen blijven doen totdat de politici het akkoord van Parijs zouden naleven.

[Film over Greta Thunberg in première - YouTube](#)



WEET JE DIT...

- 🌍 Sinds 1 september 2016 is de zorg voor de schepping het 8^e werk van barmhartigheid. Elk jaar op 1 september is het 'Wereldgebedsdag voor het behoud van de Schepping'
- 🌍 22 april is het de 'Dag van de Aarde'. Op deze dag staat bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde centraal.
- 🌍 Wist je dat een witte achtergrond op de computer veel meer energie verbruikt dan een zwarte achtergrond? Zorg dus dat je screensaver en achtergrond zwart zijn.

[Kinderen voor Kinderen - Een gezonde planeet \(songtekst\) - YouTube](#)



TIPS

Omdat we weten dat God deze wereld niet loslaat en dat Jezus ons de weg wijst om te leven zoals God dat heeft bedoeld, zoeken we naar oplossingen voor de problemen.

Kunnen wij er zelf wat aan doen?



EEN BETER MILIEU BEGINT BIJ JEZELF

Hier zijn een aantal tips:

- Koop zoveel mogelijk voedsel uit de buurt en wat in het seizoen is (kleinere footprint 😊) en verspil zo min mogelijk.
- Eet eens een dag (of vaker) geen vlees.
- Gebruik bij het zoeken op internet eens een 'groene' zoekmachine bijv. [ZoekGroen - Dé zoekmachine met positieve impact op klimaat en natuur](#)
Deze zoekmachine draagt bij iedere zoekbeurt bij aan vergroening van de aarde.
- Minder tegels in de tuin en meer groen. Maak extra hoekjes in de tuin voor egels, vogels en insecten.
- Haal de oplader van je telefoon, iPad e.d. uit het stopcontact.
De meesten van jullie laadt in de nacht de telefoon op. Dan gebruik je hem toch niet en kan je de hele dag op school stiekem Whatsappen. Maar terwijl je onder de tafel in het geheim appjes naar je crush zit te sturen, slurpt die oplader thuis heel veel loze energie op. Trek hem daarom uit het stopcontact als je het niet gebruikt. Bovendien is een lader zonder mobiel eraan ook nog eens heel brandgevaarlijk.
- Doe het licht uit.
Dit heb je ongetwijfeld al te vaak van je ouders gehoord. Toch zeggen wij het nog maar even een keertje: DOE DIE LICHTEN NOU UIT!! Je kan zoveel energie besparen door zoiets simpels, dat je je eigenlijk afvraagt waarom je dat nooit eerder hebt gedaan. Gewoon doen dus!

Jullie hebben vast nog meer goede milieubewuste ideeën, deel ze in de app!

We kunnen van elkaars tips leren en zo dragen we allemaal een steentje bij aan een betere aarde!



PLAYLIST van de week

Op YouTube Music staat de nieuwste playlist voor je klaar.
Check de onderstaande link voor de nummers van deze week.

[PLAYLIST YOUNG-10](#)

Heb je zelf een nummer of clip waarvan je denkt:

Deze muziek is zo goed, die moet ik delen?

Zet het in de tiener-appgroep of

✉ naar tienerdienst@ontmoetingskerk-dordrecht.nl



van de week

Deze keer is de clip van de week: [Earth Song - Michael Jackson](#)

'Earth Song' werd opgenomen voor Michael Jacksons album HIStory uit 1995 en was de derde single van het album na 'Scream' en 'You Are Not Alone'.

Het is een soort wake-up-call over de verschrikkelijke toestand die de mensheid de wereld heeft aangedaan, van oorlog tot het doden van dieren en de aarde zelf. Aan het eind herinnert Michael ons eraan dat de aarde de erfenis is van God, daar moeten we met respect mee omgaan.

**TOT DE VOLGENDE
TIENERKRANT!**